

Nieuwsbrief in coronatijd nr. 25 (16 december 2021)

(volgende nieuwsbrief 6 januari 2022)



We vieren volgende week het kerstfeest, staan stil bij de geboorte van Jezus. Binnen de christelijke traditie in de eerste eeuwen na Christus werd de dood van Jezus herdacht en de opstanding gevierd. Een geboorte werd algemeen niet gevierd. Alleen de Romeinen kenden een traditie van een geboortefeest. Pas in de 4de eeuw werd het feest van de geboorte van Jezus vastgesteld op 25 december door paus Julius I van Rome en beschreven in een almanak van het jaar 354. Voor de vieringen werden al heel vroeg liederen geschreven. Het oudste ons bekende kerstlied, uit de 4de eeuw, is *Jesus refulsit omnium*: Jezus, licht voor alle mensen. Het tweede lied is *Veni redemptor gentium*. Geschreven in 397 door Ambrosius, een van de kerkvaders, en door Luther vertaald: *Nun komm, der Heiden Heiland*. Luther vereenvoudigde tevens de door J. G. Walther gecomponeerde melodie (zie liedboek 433). Voor degenen die het lied willen beluisteren en internet kunnen regelen de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=mD8VbfaKfwM>. In deze uitvoering worden verzen in Latijn (oorspronkelijk) afgewisseld met verzen in het Duits (van Luther). Vele religieuze kerstliederen volgden. Alle gebaseerd op het verhaal van de geboorte van Jezus zoals beschreven in het Lucasevangelie en Mattheusevangelie. Elk jaar is er weer de verwondering dat God naar ons is gekomen, zo herkenbaar, als een van ons. Een teken van zijn uiterste liefde voor ons. Het enige dat van ons gevraagd wordt is om hem te ontvangen en te volgen op de weg die voor ons is bedoeld.

Annemarie Hazebroek

Nieuws vanuit onze kerkenraden

Dit is alweer onze 25^{ste} nieuwsbrief sinds 1 november 2020. Een mooie manier om met elkaar in Coronatijd in contact te blijven en u op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken binnen onze kerken. Het was mooier geweest dat dit niet nodig was maar het heeft soms ook een meerwaarde omdat Gaandeweg niet zo vaak uitkomt.

Ook nu zijn diensten aangepast vanwege de adviezen van de PKN landelijk. Als kerkenraden hebben wij besloten ons te houden aan deze voorschriften.

Daarom hebben wij moeten besluiten om de avonddiensten van kerstavond en oudejaarsdag niet door te laten gaan. Dit vanwege de adviezen om na 17:00 uur geen activiteiten te organiseren. Er is daarom besloten de diensten op een middag op te nemen met alleen mensen die vanwege een taak of functie aanwezig moeten zijn. Beide diensten kunt u vanaf 19:00 uur gaan bekijken. De diensten zullen worden opgenomen in de Magnuskerk zodat er beeld bij is.

De dienst op 2^e kerstdag in Wedde is op verzoek van PG Wedde verplaatst naar Bellingwolde.

De dienst van 1 januari in Bellingwolde is komen te vervallen.

Op 4^e advent zijn er twee diensten. Dit omdat de kerkenraad van Bellingwolde het jammer vindt dat niet in elke kerk tijdens de advent een dienst. Er is gekozen voor een dienst in twee kerken. Bellingwolde heeft daarom besloten om toch één adventsdienst in haar kerk te houden. Tijdens deze dienst zal er ook aandacht zijn voor de KND.



Diensten de komende tijd

- Vanaf a.s. zondag wordt er weer de 1,5 m afstand gehanteerd en bij binnén en uitgaan van de kerk mondkapjes op. In de bank hoeft dit niet meer.
- De gegevens omtrent luisteren/kijken naar de diensten en hoe u collectegelden kunt overmaken staan op de websites van de kerken.
- Vanaf 28 november is het lied van de maand Lied 460.

19 december een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur

voorganger: dhr. H. Dijkstra | 4e advent

organist: mevr. E. de Boer | collecte: KIA Advent en Kerk

19 december een extra dienst in Bellingwolde om 09:30 uur
voorganger: mw. J. van Bergen | 4e advent
organist: dhr. P. Shaw | collecte: KIA Advent en Kerk



24 december een gezamenlijke digitale kerstnachtdienst uit Bellingwolde vanaf 19:00 uur. Een rechtstreekste link staat om 19:00 uur op <https://www.pkn-bellingwolde.nl/>
voorgangers: ds. W. Jöhlinger & Pastor F. Groenbroek | Kerstnachtdienst
organist: dhr. R. Brunekreeft | collecte: Doelcollecte en Kerk

25 december een dienst in Vriescheloo om 10:00 uur
voorganger: ds. W. Jöhlinger | Kerst
organist: mevr. E. de Boer | collecte: KIA Kinderen in de knel en Kerk
Voor deze dienst moet u zich opgeven i.v.m. de beschikbare ruimte op 1,5 m afstand bij F. Eefting-Hollander, scriba PG Vriescheloo: 0597 541883 of pknvriescheloo@gmail.com

26 december een dienst in Bellingwolde i.p.v. Wedde om 09:30 uur.
voorganger: ds. W. Jöhlinger | 2e kerstdagdienst
organist: dhr. J. Rozema | collecte: Diaconie en Kerk

31 december een digitale dienst uit Bellingwolde vanaf 19:00. Een rechtstreekste link staat om 19:00 uur op <https://www.pkn-bellingwolde.nl/>
voorganger: ds. W. Jöhlinger | Oudjaarsavond
organist: mevr. E. de Boer | collecte: voor de Kerk



02 januari 2022 een dienst in Blijham om 09.30 uur
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. H.J.M. Roelofs | collecte: Bartimeus en Kerk

Zo nu dan gebeurt het tijdens een rechtstreekste dienst vanuit de Magnuskerk dat de synchronisatie niet helemaal klopt Dit komt vanwege de soms slechte internetverbinding en wanneer tegelijkertijd anderen gebruik maken van het internet. Wanneer de glasvezel er ligt is dit probleem verholpen. Wanneer u naar de dienst gaat kijken na afloop van de rechtstreekste uitzending hebt u hier geen last van.

Activiteiten voor iedereen gehouden in onze gemeenten:

Op 31 december houdt de Protestantse Gemeente Bellingwolde weer de gebruikelijke oliebollenactie. Voor meer informatie en bestellingen kijkt u bij tabblad "nieuws" op de website van PG Bellingwolde.

Vanuit de kerkenraden wensen wij u gezegende kerstdagen en een goed 2022 toe.
scriba PG BBVW Astrid Lürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Nieuws uit onze gemeente:

Er zijn deze keer geen jarigen of jubilea te melden in onze gemeente, maar een kerstkaartje sturen doet ook goed!

Op de advents kalender van de streekgemeente staat voor 17 december;

Kerst is dichtbij, ik merk het aan de dagen
Ze staan strak van een wijd geheim
Hun gang is traag en ingehouden
Beschroomd -- om het wonder dat ze dragen
Kerst is dichtbij, ik merk het aan de dagen

Fijne dagen toegewenst
Geeke van der Haar